

Wisques, unieke slotkloosters en wandelen in het Parc Naturel op donderdag 12 december 2024

Dit keer laten we ons boeien door het religieuze bij onze Franse burens. We bezoeken twee slotkloosters in Wisques, een mannen- en een vrouwenklooster .

In de namiddag wandelen we in de landelijke buurt van Wisques van dorpje naar dorpje en piepen even binnen in hun wondermooie oude minikerkjes.

Dagindeling

- | | |
|-----------------------|---|
| 8.00u. | De bus wacht ons op aan de parking Secr. Vanmarckelaan te Moorsele naast bakkerij Regi. |
| 8.00-9.45u. | Busrit naar Wisques. |
| 9.45-11.15u. | Mis met gregoriaans gezang in het slotklooster 'Abbaye Notre-Dame de Wisques' en bezoek aan de toegankelijke ruimtes met onze gids, zuster Lucie. |
| 11.30 -12.15u. | Bezoek aan het slotklooster voor mannen 'Abbaye Saint-Paul' te Wisques met onze gids-abt, père-abbé Jean-Claude Perrachon. |
| 12.30 -14.00u. | Middagmaal in hotel-restaurant La Sapinière in Wisques. |
| 14.00-16.30u. | Wandeling in het Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale. |
| 16.45-17.30u. | We sluiten af met een gebakje en een drankje in La Sapinière. |
| 17.30-19.00u. | Terugrit naar Moorsele. |

Historische schets van de twee slotkloosters in Wisques.

De abt van l'Abbaye Saint-Piere de Solesmes in Normandië, een abdij met zusters en mannen (huisvesting van onze (s)ex bisschop), bezocht in 1871 in de buurt van Saint-Omer een terrein en locatie voor een nieuwe abdij. Vroeg of laat zullen we ons hier vestigen, zei hij, de heiligen hebben hier gewoond en we zullen hun sporen hier terugvinden

Inmiddels stroomden roepingen binnen uit alle lagen van de bevolking, uit elke provincie en zelfs uit het buitenland. Omdat de monastieke zwerm snel groeide, overwoog Moeder Cécile Bruyère, de eerste abdis van l'Abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, aan het einde van de jaren 1880, een klooster te stichten in het noorden van Frankrijk. Na verschillende opeenvolgende verkopen verwierven de zusters in 1889 een domein van 130 hectare met twee kastelen erop te Wisques. Ze vestigen zich in 'Le Grand Château'. Omdat ze priesters nodig hadden om de

mis te celebreren reserveren ze 'Le Petit Château' om er de monniken te huisvesten. In ruil voor deze schenking kregen de zusters drie misdienaars en een leek ter beschikking.

Het was duidelijk hun doel om in Wisques het dubbele werk van Solesmes over te doen:

1) *monniken stichten die God en de Kerk zouden dienen in hun heilige retraite en hun deuren niet zouden sluiten voor de geestelijken die naar hen toekwamen.*

2) *zusters stichten om ook het goddelijk lof te vieren en te bevestigen dat de Kerk van onze tijd die van de oudheid is, aangezien gewijde personen nog steeds hetzelfde werk van perfectie voortzetten.*

Abbaye Saint-Paul: monniken

Als gevolg van de antiklerikale en antikatholieke wetten van 1901 zijn de monniken tijdelijk naar de Sint-Paulusabdij te Oosterhout verhuisd. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1920, kregen ze de toestemming om terug te keren naar Frankrijk.

De huidige bakstenen gebouwen werden toen onder leiding van architect Dom Bellot vergroot. De abdij breidde opnieuw uit, de kapel van de monniken werd in 1957 gebouwd en in 1968 een nieuw gastenverblijf. Rond 2010 dreigde de abdij te verdwijnen omdat er al 25 jaar geen novicen meer waren ingetreden. Maar in oktober 2013 komen dertien monniken van de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Fontgombault de abdij van Wisques versterken.

De monniken volgen trouw de regel van Benedictus die hen het ora et labora voorschrijft.

Hierbij is ook inbegrepen de viering volgens het Missale Romanum, die dateert van vóór het tweede Vaticaans concilie van 1962, heel ouderwets en streng. Vrouwen zijn niet toegelaten in hun slotklooster.

De abdij is ingeschreven als *monument historique*, maar blijft zich verder vernieuwen. De huidige abt père-abbé Jean-Claude Perrachon plant een volledige nieuwe gesloten kloostergang te bouwen in art deco, een uitbreiding van de huidige halve kloostergang. Er komt een ziekenboeg en er zal een nieuwe kerk gebouwd worden, de huidige kerk wordt bibliotheek. Op vandaag leven er 18 monniken.



Paul Louis Denis Bellot, architect van de art deco in l'Abbaye Saint-Paul. Paul Bellot (Parijs 1876-Montreal 1944) was een Franse benedictijnermonnik-architect. Hij is van belang om zijn expressionistische art-decobouwstijl. Hij bouwde vooral abdijen en kerken in Frankrijk, België, Nederland, Engeland en Canada.

Abbaye Notre-Dame de Wisques: zusters.

Ondertussen lieten de zusters rond 1890 een grote nieuwe neo-gotische zuster-abdij bouwen op hun groot domein van 130 ha. De architect was Paul Vilain. Na zijn studies aan de St.-Lucasschool in Lille en Gent studeerde hij in 1885 af als architect.

In 1894 verlieten de zusters Le Grand Château en vestigden ze zich in de nieuwe abbaye Notre-Dame. De monniken verhuizen op hun beurt naar hun 'Grand Château,' l'abbaye Saint-Paul.

Het liturgische leven geeft ritme aan hun tijd, zowel overdag als doorheen het jaar. Het werk in moestuin en boomgaard, het atelier voor het decoreren van keramiek, breien en boekbinden, het onderhoud van de gebouwen en het onthaal in het gastenhuus slokken niet al te veel van hun energie op. En er zijn nog regelmatig roepingen en intredes. Op 22 augustus dit jaar werd een jonge zuster Marie-Colombe Lozier (24 jr.) er ingewijd als slotkloosterzuster door de bisschop van Rijsel. De dienst met alle luister werd bijgewoond door velen van de geestelijke overheid, haar medezusters, haar familie en veel vrienden.



Vlak bij de abdij, in een stille omgeving, in het voormalig jachtslot 'Le Petit Château', het tijdelijke mannenklooster, is een gastenverblijf ondergebracht. Gezinnen, koppels, groepen en jongeren kunnen er terecht voor retraite, stilte, studie en het delen van het gebed van de gemeenschap. Het is ook een stopplaats voor pelgrims op de "Via Francigena", de historische route die in de middeleeuwen Noord-Europa met Rome verbond.

We hebben dus 2 grote abdijen dicht bij elkaar en op een unieke locatie in Wisques .



l'Abbaye Saint-Paul



l'Abbaye Notre-Dame

Middagmaal in restaurant La Sapinière in Wisques

- Aperitief : Kir vin blanc met een hapje van de chef.
- Voorgerecht : Krokante maroilles en gekarameliseerde peer.
- Hoofdgerecht : Julienne-filet in waterzooi-saus en pilaf rijst (vis)
- Koffie of thee

Wandeling in het Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (gevolgd door onze bus).

Juist boven Wisques maken we een wandeling van 6.5 km in zeer landelijk gebied. De bus voert ons naar het piepkleine dorpje Difques. We starten aan het wondermooi kerkje van Difques en dalen af naar de volgende dorpjes en kerkjes. We wandelen op de "Via Francigena", voor 90% op landelijke wegen.

De **Via Francigena** is één van de oudste pelgrimswegen in Europa van Canterbury naar Rome. De naam betekent: de weg van de Franken, de *Iter Francorum*. Historici laten de Via Francigena beginnen in Canterbury. Dat was de stad van waaruit bisschop Sigeric in het jaar 990 naar Rome trok.

De bus zal ons mee volgen van dorpje naar dorpje en kan iedereen oppikken wanneer nodig, ieder stukje is ongeveer 1,5 km. We passeren achtereenvolgens Difques, Cormette, Zudausques en Leulinghem.





Bezienswaardig zijn de kleurrijke fresco's van broeder Francois Mes uit de abbaye Saint-Paul die in de jaren 1950-60 die kleine kerkjes met eenvoudige taferelen opsmukte.

In Leulinghem worden de resterende wandelaars ook opgepikt door de bus. Die voert ons terug naar 'La Sapinière'. Deze winterse wandeling verdient een versterking en we trakteren met een gebakje met koffie, thee, of een afsluitdrink.

Practische informatie

Voor de wandeling graag wandelschoenen. De landelijke wandeling is ongeveer 6.5 km. De bus volgt via de gewone autoweg naar de dorpjes die we bewandelen en ieder kan vanaf het begin of per dorpje opstappen.

We kiezen algemeen voor een vismenu, wie dit OK vindt moet niets vermelden. Wie vlees wil als hoofdgerecht moet dat laten weten bij de inschrijving.

Graag je deelname bevestigen en laten weten of je vlees wil in plaats van vis vóór woensdag 4-12-24 bij Ansfried (0475/571156 - ansfried@outlook.com).

Graag het bedrag van **70 € per persoon** storten op rekening van DF Moorsele BE31 7785 2105 4955. Dat staat voor de gegidste bezoeken in de abdijen en kerkjes, het middagmaal en het afsluitend hapje en drankje in La Sapinière en de busreis heen en terug.

JE DEELNAME ÉN EVENTUEEL VLEESGERECHT BEIDE DOORGEVEN AAN ANSFRIED AUB!

De Cu-voet lente op zondag 23 maart 2025 brengt ons met de bus naar de Folon Foundation in Ter Hulpen met een wandeling in het park Tournay-Solvay.