

PRIVÉCOLLECTIE A. THIRY (HERENT)



Met Wim Coudenys & Aäron Blomme naar **DE WESTHOEK**

DOOR DE OGEN VAN RUSSISCH MILITAIR ATTACHÉ KOLONEL ANDREJ PREZJBANO

- ★ Een andere kijk op het gebeuren in de Westhoek tijdens WO I
- ★ Hoe het beeld van het heldhaftige België in Rusland werd gecreëerd
- ★ België als speelbal van de grootmachten

DAG 1: Oostende - Raversijde - De Panne - Nieuwpoort M-A

U komt samen in Oostende en rijdt in een comfortabele autocar langs de kust naar Nieuwpoort, waar Prezjbano in 1914 woonde. Bij het binnenrijden van Nieuwpoort ziet u het Koning Albert I-monument aan de Ganzepoot. Ondertussen hoort u van de reisbegeleiders hoe kolonel Prezjbano de onderwaterzetting van de IJzervlakte ervaarde.

In de voormiddag bezoekt u uitgebreid het bezoekerscentrum Westfront met een wandeling in de Ganzepoot. Na het middagmaal gaat u naar Koksijde, waar u op zoek gaat naar de Russische graven op het Brits kerkhof. Daarna rijdt u naar De Panne, waar niet enkel de koninklijke familie maar ook kolonel Prezjbano logeerde. De verhalen van uw reisbegeleiders brengen het verleden weer tot leven. U sluit de dag af met een privéconcert door Aäron Blomme. Hij brengt op zijn viool ontroerende muziekwerken met een directe link met WO I, die u even terug in de tijd katapulteren.

DAG 2: Pervijze - Veurne en omgeving - Oostende O-M

In Pervijze woont u de dienst bij in het orthodoxe klooster. Daarna gaat u naar Veurne voor nog meer verhalen, het middagmaal en een bezoek aan het belevingscentrum 'Vrij Vaderland'. Daar krijgt u

een beter inzicht in het dagelijkse leven achter het front, in het laatste stukje onbezet België. Daarna rijdt u verder door de plaatsen die belangrijk waren in het leven van Prezjbano: de Moeren, waar de Belgische en Britse pantserwagens lagen voor ze naar Rusland vertrokken; Leisele, waar Prezjbano tijdens het einde van WO I woonde en zag hoe de Russische revolutie en de Frontbeweging in elkaar overliepen. Maar ook Vinkem, Eggewaartskapelle en Wolvringem komen aan bod. Na de oorlog werden de Belgische legerbarakken daar gebruikt om Russische krijgsgevangenen in onder te brengen. Prezjbano wilde er een antibolsjewistisch contingent opzetten. En in Wolvringem verbleven, in het begin van de jaren 20, Russische weeskinderen in de School van de Koningin. Dat leidde tot spanningen met de plaatselijke bevolking. Tot slot rijdt u terug naar Oostende.

Andrej Prezjbano (1885-1963) vertegenwoordigde tijdens WO I Rusland op het hoofdkwartier van het Belgische leger aan de IJzer. Hij informeerde zijn Belgische collega's over het wel en wee van het tsaristische leger, overtuigde koning Albert om Belgische soldaten en technici naar Rusland te sturen en introduceerde tal van hoge Russische gasten in Houtem en De Panne. Hij was de enige Rus die wist hoe overdreven de Russische oorlogspropaganda over België wel was, maar werd door de Belgen ook dadelijk ter verantwoording geroepen toen in zijn vaderland de revolutie uitbrak. Van achter de IJzer probeerde hij zelfs een interventiemacht op poten te zetten om tegen de Bolsjewieken te gaan vechten. Prezjbano was dan ook een bevoorrechte getuige van wat er zich aan het IJzerfront afspeelde. Zijn verhalen steken de Belgische frontgeschiedenis in een breder internationaal en Russisch kleedje.



WIM COUDENYS doceert Russische en Europese geschiedenis aan de KU Leuven. Hij publiceerde uitgebreid over Belgisch-Russische relaties, de Russische emigratie na 1917 en Russische geschiedschrijving. Wim geeft regelmatig lezingen en cursussen over Russische thema's (o.a. voor Davidsfonds Academie).

AÄRON BLOMME studeerde viool aan de conservatoria van Gent en Moskou en behaalde een master in de Oost-Europese Talen en Culturen aan de Universiteit Gent. Nu geeft hij concerten op (inter)nationale podia en is hij regionaal medewerker bij Davidsfonds vzw. Aärons orthodoxe achtergrond en Nieuwpoortse roots vormen een toegevoegde waarde voor deze reis.

REISDATA

➔ 17 juni 2017
➔ 18 juni 2017

REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 425
toeslag 1-persoonskamer: € 50
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

- + De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
- + Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Wim Coudenys en Aäron Blomme
- + Het boek *Voor volk, voor vrijheid en voor recht* van Wim Coudenys (1 per kamer)
- + Privéconcert door Aäron Blomme
- + Gebruik van de audiofoon
- + Fooi voor de chauffeur
- + Overnachting met ontbijt in een comfortabel hotel
- + 2 middagmalen en 1 avondmaal in lokale restaurants of het hotel
- + Vervoer in comfortabele autocar, vertrek aan het station van Oostende
- + Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

OPGELET

Deze reis vertrekt vanuit het station van Oostende en niet vanuit de luchthaven van Zaventem



Davidsfonds Cultuurreizen is een partner van CO2logic, die de CO2-uitstoot van uw busreis compenseert en klimaatprojecten steunt.



Boek: Jan Yperman, *De Westhoek XL*