

Donderdag 12 oktober 2017

Parochiezaal Terafene, 20.00 uur

VOORDRACHT

500 JAAR PROTESTANTISME

LUTHER, REBELSE (?) MONNIK, DAAGT

KEIZER EN PAUS UIT

door

Frans Van den Brande, historicus

Duitsland viert dit jaar uitgebreid "500 jaar Luther". In de geschiedenisboeken staat de symbolische datum 31 oktober 1517 bekend als Hervormingsdag: de start van de Reformatie. De rebelse augustijn Maarten Luther trok met zijn 95 stellingen, die hij tegen de slotkerk van de Duitse universiteitsstad Wittenberg hing, fel van leer tegen de misbruiken en aflaatpraktijken van de kerk van Rome.

Het was eigenlijk nooit zijn bedoeling om een beweging te starten, maar zijn ideeën raakten razendsnel verspreid. Zijn theologische opvattingen over o.a. genade, de vrijheid van de kinderen Gods, het misoffer, het priesterambt en het celibaat en de verhouding kerk en staat bezorgden hem de banvloek van de kerk en van de keizer.

Daaropvolgende godsdienstoorlogen, vluchtelingenstromen en de vrede van Munster hertekenden de politieke, culturele en religieuze kaart in Europa.

Frans Van den Brande, oud-docent aan de Hogeschool Zeeland, is actief als reisleader, recensent, voordrachthouder en docent voor Davidsfonds Academie. Hij brengt het fascinerende verhaal van Maarten Luther en de Reformatie.